

ABORIGINALS

Klik op de link en kijk het filmpje helemaal af!

https://www.youtube.com/watch?v=r0Ji_tUFkky

Heb je het filmpje goed bekeken?

De Aborigines waren de oorspronkelijke bewoners van Australië! Ze hadden een geheel eigen cultuur en konden in het barre woestijnklimaat van Australië overleven.

Waarschijnlijk kwamen ze zo'n 50.000 jaar geleden vanuit Z.O. Azië naar Australië.



De Aborigines waren jagers en nomaden die in kleine groepen van zo'n 40 mensen een eigen gebied hadden.

Één keer per jaar kwamen deze groepen bij elkaar om te feesten, allerlei ceremonies uit te voeren en om motten te vangen die als delicatessen werden

gegeten.

Bij de jacht gebruikte men de boemerang en de woomera, een hulpstuk bij het speerwerpen.



Ze kenden geen pijl en boog! Aan landbouw deed men ook niet. Ze leefden vooral van vis en schaaldieren die door de mannen werden gevangen. De vrouwen

ABORIGINALS

verzamelden bessen en ander eetbare planten. De mannen maakten het eten klaar! Modern hè!

In 2006 leefden er zo'n 520.000 Aboriginals in Australië. Dat is ongeveer net zoveel als aan het eind van de 18 de eeuw. Hun aantal is dus eerder

in verhouding tot de totale bevolking minder geworden (2,5%!) Hoe kon dat? In Australië gebeurde hetzelfde als met de indianen in Amerika.



De blanke kolonisten verjoegen de oorspronkelijke bewoners. Hele moordpartijen werden uitgevoerd. Ook waren de Aboriginals niet bestand tegen allerlei ziekten die de blanken mee namen.

Nu leven nog maar weinig Aboriginals op de traditionele manier. De meesten wonen in de grote steden waar ze nog steeds als een "achterlijk" volkje worden gezien.

Op 13 februari 2008 bood de Australische regering officieel haar excuus aan:

“ Voor de pijn, het lijden en het kwetsen van de gestolen generaties, hun nageslacht, achtergebleven families en gemeenschappen, zeggen wij sorry. Tegen moeders en vaders, broers en zussen, voor het uiteenscheuren van families en gemeenschappen, zeggen wij sorry. En voor de onwaardige behandeling en vernedering van een trots volk met een trotse cultuur, zeggen wij sorry. ”

ABORIGINALS

De Aboriginals hebben ook een eigen vlag voor hun land. Deze vlag is ontworpen door de Aboriginal Harold Thomas. De oude vlag is aan de bovenkant zwart. Het zwart symboliseert de Aboriginals en de onderkant is rood en symboliseert de aarde. In het midden van de vlag staat een gele cirkel die de zon als bron van het leven symboliseert.

