

DE INCA'S

Misschien ken je de film "Keizer Kuzco" wel. Het is een film gemaakt door Disney. Het gaat over een jonge, egoïstische keizer uit een land dat sterk gebaseerd lijkt op de Inca-beschaving.



<https://rakuten.tv/nl/streams/movie/keizer-kuzco/trailer>

Langs de westkust van Zuid-Amerika woonden vele volken voordat er van een Incabeschaving sprake was. Elk volk had zijn eigen manier van leven, een eigen taal, en een eigen grondgebied. Zo was Peru en eigenlijk heel Zuid-Amerika verdeeld in kleine staten. Eén van die staten behoorde tot de Inca's, een kleine groep verwante families. De hoofdstad van de Inca's was Cuzco. Vanuit Cuzco breidden de Inca's hun grondgebied steeds verder uit. De meeste regels en ideeën die de Inca's hadden, waren overgenomen van de verschillende volken die in de Andes leefde.

Er bestaat ook een legende over de Inca's, deze gaat als volgt:

Vier broers en vier zussen kwamen tevoorschijn uit een grot op ongeveer 30 kilometer van Cuzco. Ze hadden een gouden staf bij zich die ze van hun vader Inti, de zonnegod, gekregen hadden. Ze moesten op weg gaan en kijken of ze een plek konden vinden waar ze de staf in de grond konden zetten. Op de plek waar dit lukte moesten ze gaan wonen. Het lukte hen in de buurt van Cuzco. Daar vestigden zij zich dus. En zo zijn de Inca's hun rijk begonnen.

De Inca's hadden hun rijk goed georganiseerd. Iedereen wist wat er van hem of haar verwacht werd. Het lijkt bijna onmogelijk om in 100 jaar tijd een rijk te stichten dat zo groot was als dat van de Inca's. Dat het toch gelukt is, komt door de organisatie en de onderhandeltalenten van de Inca's.

De staten van Peru hadden vaak oorlog met elkaar. Ook de Inca's voerden oorlog met de volken die om hun rijk heen woonden. Meestal probeerden de Inca's hen zover te krijgen dat ze uit zichzelf bij het Incarijk aansloten. Alleen als een volk niet wilde samenwerken werd er geweld gebruikt.

DE INCA'S

Pas na een lange tijd vechten met de buurvolken, besloot een vorst om een leger op te richten. Hij ondernam allemaal veldtochten en maakte korte metten met kleine koninkrijkes. Het grondgebied van de Inca's breidde zich steeds verder uit.

De officiële taal van de Inca's was Quechua, waarvan meer dan 600 dialecten bestonden. In sommige delen van Peru spreken ze deze taal nog steeds. Een schrift kenden ze niet. Er zijn dus geen door Inca's geschreven verslagen over hun eigen cultuur. Alles werd mondeling duidelijk gemaakt en verhalen werden mondeling doorverteld.



Wat Inca's aten hing af van de plaats waar ze woonden. Er was één soort voedsel waarvan ze allemaal wel veel aten, dit waren aardappels. Na de oogst werden de aardappels een nacht buiten gelegd zodat ze bevroren. Daarna werden deze in de hete zon te drogen gelegd. Door ze zo te

vriesdrogen kreeg je chuño, eten dat heel lang goed bleef. In de lager gelegen streken werd maïs verbouwd dat ook lang houdbaar was voor het geval dat er weinig was van andere voedselsoorten.

Dingen die wij nu graag eten, zoals avocado's, paprika's, tomaten en chocola, werden voor het eerst verbouwd in de Andes. In sommige gebieden werden coca en quinoa (een soort rijst), verbouwd. In de tropische gebieden werden door de Inca's guave en cactus geteeld. Aan zee werd vis gevangen en gedroogd. De Inca's aten ook wilde vogels zoals eenden. Ze hadden geen schapen, koeien, varkens, geiten of kippen. Het enige vlees dat ze regelmatig aten was dat van de cavia. Deze renden gewoon binnen in de huizen rond en kregen als voer planten en keukenafval. Af en toe werd er lama gegeten, maar dit dier werd, net als de alpaca (lijkt op een lama, maar is wat kleiner), te kostbaar gevonden om te eten, vanwege de wol en het gebruik als lastdier.