

DAGBOEK DER VERWONDERING

Verwondering...we kennen het vanuit de filosofie. Filosofen vragen telkens bij alles wat ze om hen heen zien: "Is dat echt zo?". Ze stellen alles ter discussie.

Mensen kunnen niet leven van brood alleen. Wanneer ze een dak boven hun hoofd en te eten hebben zullen ze er zich nog steeds over verwonderen dat de wereld er is, en dat hij er is zoals hij is. Die verwondering kan overgaan. We raken of zijn gewend aan de wereld en ons leven.

Daarom aan jou de opdracht om een "Dagboek der Verwondering" bij te houden.

Waar ben jij nieuwsgierig naar? Waar verwonder jij je over? Noteer elke dag (gedurende een week) drie dingen waarover jij je verwonderd hebt. Dit kan van alles zijn. Niets is fout, alles kan. Noteer het voor jezelf in een soort van dagboek.

Dagboek der verwondering van: _____

Dag 1

1. _____
2. _____
3. _____

Dag 2

1. _____
2. _____
3. _____

DAGBOEK DER VERWONDERING

Dag 3

1. _____
2. _____
3. _____

Doe dit een week lang en maak daarna van al je verwonderingen een top 3.

Als je dat gedaan hebt, dan kies je uit die top 3 één verwondering die je verder wilt gaan onderzoeken. Hiervoor kun je de volgende vragen gebruiken:

- Wat ga je onderzoeken?
- Waarom wil je dit onderzoeken?
- Ga op zoek op internet of er al iemand onderzoek heeft gedaan naar jouw verwondering.
- Wat is er al bekend over dit onderwerp?
- Is het een probleem waarvoor jij een oplossing kan bedenken?
- Hoe gaan je aan de slag? Maak een plan van aanpak.
- Welke verwachtingen heb je?

Als je jouw verwondering hebt onderzocht, ga je de uitkomst presenteren (aan je klas/groep). De manier van presenteren mag je zelf kiezen.

Je vertelt aan je leerkracht hoe tevreden je bent over de manier waarop jij het onderzoek hebt uitgevoerd. Wat ging heel goed en wat vond je moeilijk?

Wie weet ben jij een echte filosoof!