

BIJZONDERE NATUUR

De polen zijn hele bijzondere natuurgebieden. Het hele jaar door sneeuw en ijs.

Toch gaan steeds meer mensen er een kijkje nemen. Ze gaan op “vakantie” naar het Poolgebied.

Lijkt jou dat ook wel wat?

Plan een reis naar de Zuidpool. Een reis die je zover mogelijk op het zuidelijkste plekje van onze aarde brengt!

Wanneer ga je op pad?

Hoelang ben je onderweg?

Wat moet je allemaal meenemen?

Welke vervoersmiddelen gebruik je?

Moet je je nog laten inenten?

Ga je alleen of gaat er iemand met je mee?

Wat ga je bekijken?

Welke excursies kun je doen?

Hoe ga je er overnachten? Ijskamperen?



Probeer op al deze vragen een antwoord te vinden en maak er een soort agenda van. Misschien ga je het ooit nog eens doen!!

BIJZONDERE NATUUR

Succes en alvast een goede reis!

Het doel van je reis: Antarctica!!