

RUNEN

Het Runenschrift was het oudste schrift dat de Germanen hebben gebruikt. Het bestond voornamelijk uit rechte streepjes.

Hier zie je de tekens nog een keer op een rijtje met ons eigen alfabet erbij.



Maak je eigen Runenstein:

Bedenk een tekst over jezelf in Runenschrift. Het moet kort zijn en over jouw "heldendaden" gaan.

Neem een klomp klei zo groot als een sinaasappel en maak deze plat (ongeveer 1,5 cm dik). De vorm mag jezelf bedenken want het is een "steen".

Kras nu je Runentekst in de klei en leg het op een plek waar het drie weken ongestoord kan drogen.

Vraag daarna of je Runenstein gebakken mag worden. Je kunt de tekens eventueel met een andere kleikleur (engobe) inkleuren voor je gaat bakken.

Je hebt nu iets over jezelf achtergelaten waar mensen over 2000 jaar verbaasd over zullen zijn.....



Je mag er, als er nog plek is, ook een afbeelding bij maken, zoals op deze Runenstein.