

GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK

“Wo mann singt dort lass dich nieder, denn bösse Menschen haben keine Lieder!” (Goethe)

Het betekent zoiets als: Daar waar mensen muziek maken, kun je gerust naar toe, want kwaadwillende mensen kennen geen liedjes.

Elke dag hoor je wel ergens muziek klinken; op de radio, de tv, de computer of op je iPod. Muziek maken en luisteren is erg belangrijk voor mensen; het ontspant en geeft veel plezier.

Maar vroeger had muziek een geheel andere betekenis. We gaan daarom eens terug in de tijd. Naar de indianen!

Luister en kijk maar eens naar onderstaand fragment:

<http://www.youtube.com/watch?v=F9fVgLkLV8&feature=fvw>

Als je deze muziek hoort, zie je de indianen al voor je dansen. De tonen en het ritme zijn erg simpel, maar je krijgt het gevoel om mee te doen, te klappen en te dansen. Dit soort muziek, de oermuziek, werd gebruikt voor allerlei bezweringsrituelen of bij begrafenissen en inwijdingsrituelen.

Heel bekend is de zogenaamde “regendans” waarin men probeerde de goden aan te roepen om het te laten regenen.

Veel muziek is overigens ontstaan vanuit de verschillende godsdiensten. Denk maar aan de liederen die in de kerk worden gezongen of de gezongen gebeden van de Islam.



GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK

Zoals zoveel ontwikkelingen is de muziek van Europa ontstaan in de Griekse oudheid. Muziek speelde een belangrijke rol in het leven van de Grieken. Van huwelijk tot begrafenis, van godsdienst tot volkstoneel overal waren muzische uitingen.



Erato



en

Euterpe

Zelfs het woord muziek komt uit het Grieks. Het komt van de "muzen", de negen dochters van de Griekse god Zeus. Zij staan symbool voor de godinnen van het creatieve en de intelligentie.

Langzaam maar zeker kwamen er steeds meer muziekstijlen die we nu ook nog steeds kennen.

De twee hoofdstromingen die we nu onderscheiden zijn de "Klassieke" muziek en de "Pop" muziek.

Populaire componisten en muzikanten werden op een voetstuk geplaatst. Ze waren en zijn bij heel veel mensen geliefd.

Klassiek



Mozart



Beethoven



Elvis



en Lady Gaga

MUSICOLOGIE