

DE NOORMANNEN

“De Vikingen komen!”



Als je die kreet in onze tijd zou horen zou iedereen denken: “Nou en....”
Maar zo'n 1200 jaar geleden was dat wel anders! Dan was er grote paniek en sloeg iedereen op de vlucht, want het betekende dat de Noormannen eraan kwamen om te plunderen, moorden en brandstichten.

Wie waren die woestelingen en waar kwamen ze vandaan?

De Noormannen waren de bewoners van Scandinavië (Zuid-Noorwegen, Zweden en Denemarken). Het deel van deze Noormannen dat er met de schepen op uitrok noemen we de Vikingen.

Zij waren tussen 789 en 1100 de schrik van Europa en omstreken.

Waarom zijn het juist de Noormannen geweest die op plundertocht gingen? Eigenlijk heeft dat twee oorzaken:

1. De Scandinavische landen waren erg arm. Het was er erg bergachtig en koud. Voor landbouw was niet veel geschikt gebied ter beschikking.
2. Het erfrecht. Alleen de oudste zoon erfde alles. Dat betekende dat zoon 2, 3 en 4 (als die er waren) niets kregen en dus géén inkomsten hadden. Zij moesten maar zien hoe ze aan de kost kwamen.

In 789 kwamen de Noormannen voor het eerst in onze gebieden, toen nog als handelaren. Zij zagen nu de rijkdommen van de zuidelijk gelegen landen en besloten terug te komen, niet om te handelen, maar om te plunderen!

In de beginjaren van de plundertochten was de strategie telkens hetzelfde: Snel en onverwacht komen, plunderen, de boel in brand steken en weer snel wegwezen. Na 840 vielen ze niet alleen een



DE NOORMANNEN

bepaald gebied aan, maar bleven ze er ook!

Toch werd de macht van de Vikingen steeds minder. Dat kwam vooral omdat de bewoners zich gingen bewapenen en burchten bouwden die moeilijk in te nemen waren. Uiteindelijk kregen de Noormannen een gebied bij de Seine, het huidige Normandië, om te wonen en sloten zij vrede met de Europese landen. Daarnaast bekeerden zij zich tot het Christendom wat er voor zorgde dat zij in vrede gingen leven.

We zouden deze Noormannen echter te kort doen als we alleen maar naar hun plunderingen kijken. Behalve goede vechtersbazen waren het uitstekende scheepsbouwers, prima zeelieden/ontdekkingsreizigers en ambachtslieden.

Ze hadden hun eigen godenwereld en hun dode koningen stuurden ze met een brandend schip de zee op.....

Weetjes over de Noormannen.

- Ze schreven met behulp van het Runenschrift



- Het schip waarmee ze over de zeeën voeren heette Drakkar en was zo'n 25 meter lang, 5 meter breed en slechts 2 meter diep! Met de Drakkar kon ook worden geroeid. Aan beide zijden konden zo'n 16 roeiers zitten, beschermd door hun schilden. Op de voorkant stond meestal een prachtig versierde drakenkop.

- Helmen met hoorns hebben de Vikingen nooit gedragen. Wel vond men hoorns naast de helmen en dacht men dat deze erop hadden gezeten.

- Hoorns werden gebruikt om uit te drinken.
- Odin en Thor waren de belangrijkste goden. Je kunt ze vergelijken met Wodan en Donar uit de Germaanse godenwereld.