

RUNEN

Taal is niets anders dan tekens die een bepaalde klank voorstellen. Het Chinees heeft meer dan 3000 tekens die allemaal iets voorstellen. De Egyptenaren gebruikten beeldplaatjes om teksten te “schrijven”.

Het oudst bekende schrift van de Germanen was het Runenschrift. Het Runen werd vooral gebruikt om korte stukjes tekst op te “schrijven”. Het werd eigenlijk meer in allerlei voorwerpen gekrast of gebeiteld. Heel bekend zijn

de Runenstenen die in heel Noord-Europa werden gevonden.

Hierop stonden vaak de namen van Vikingen die er waren geweest en wat ze er hadden

gedaan. Het

Runenalfabet wordt ook

wel FUTHARK genoemd. Dit zijn de eerste tekens van het alfabet. Je zou het kunnen vergelijken met QWERTY, de eerste letters op je toetsenbord!

[Hier](#) vind je nog meer informatie over Futhark.



Gouden hoorns met Runen.



LETTEREN

RUNEN



Op de grote Runenstein staat: Koning Harald heeft opdracht gegeven dit monument te maken ter herinnering aan Gorm zijn vader en Thyre zijn moeder, de Harald die heel Denemarken voor zich gewonnen heeft en Noorwegen en de Denen christenen maakte.

Na 800 werd het Runenschrift vervangen door het Latijnse alfabet dat op de scholen werd gegeven.

Hier zie je de 16 FUTHARK tekens nog eens op een rijtje.



Je ziet dat er maar weinig ronde boogjes inzitten. Dat is wel te begrijpen, want alle tekens werden met een scherp voorwerp gekrast of gebeiteld en dat gaat natuurlijk makkelijker met rechte streepjes.

Als je op onderstaande link klikt kun je je naam in runen schrijven. Ziet er vreemd uit hoor, maar wel heel stoer. Net als de Vikingen waren.

Schrijf je naam in runen, klik hieronder

<http://www.pbs.org/wgbh/nova/vikings/runes.html>